



Genco Ecer ve Emrah İbrahimogulları, hazırladıkları basın bildiriyle büyüklere seslenerek "Hepinizi seviyoruz... Sesimize kulak verin" dediler. (Fotograf: Özgül GURKUT)

1 Haziran Dünya Çocuklar Günü kutlanıyor

Yarın çocukların

■ Gün dolayısıyla Has-Der Çocuk Kulübü bir dizi etkinlikler düzenliyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ilan edilen "Dünya Çocuklar Günü" yarın tüm dünyada kutlanıyor.

Savaşlar ve diğer felaketler altında yaşamak zorunda bırakılan çocuklar, belki yarının kendilerinin olduğunu bilemeyecekler ama ülkemizdeki çocuklar için Halk Sanatları Derneği (Has-Der) bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Has-Der Çocuk Kulübü'nün düzenleyeceği etkinlikler arasında Şehit Ertuğrul İlkokulu Korosu'nun şarkıları, Has-Der Çocuk Kulübü Halk Oyunları Ekibi'nin ve Modern Dans Ekibi'nin gösterileri, Mehmet Ertuğ'un Karagöz-Hacivat gölge oyunu bulunuyor. Bu etkinliklerin tümü de Has-Der'in Eski Ayluga Kilisesi'ndeki lokalinde saat 20.00'de yer alacak.

Yine Dünya Çocuklar Günü çerçevesinde 6 Haziran Pazartesi günü Devlet Tiyatroları Salonu'nda saat 20.30'da Has-Der Çocuk Kulübü'nün "Sünnet" isimli oyunu sergilenicek.

Çocuklardan bildiri

Has-Der Çocuk Kulübü, 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü nedeniyle yayımladığı basın bildirisinde çocukların, yarının büyükleri olarak her zaman ülkelerine sahip çıkan insanlar olacakları ve herkesi sevdiğileri vurgulandı. Sorunlarını ve isteklerini aktaran çocuklar, "Önce çocuk, sonra büyük olmak istiyoruz" dediler.

Şehit Tuncer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Emrah İbrahimogulları (9) ve Şehit Ertuğrul İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Genco Ecer (9) tarafından hazırlanan bildiri şu görüşlere yer verdi:

"Bizler her zaman söylendiği gibi yarının büyükleriyiz. Bir süre sonra hepimiz büyük insanlar olacağız. Belki doktor, belki mühendis belki de öğretmen, gazeteci, işçi, memur, işletmeci veya politikacı olacağız. Yani sizin anlayacağınız, bu ülkede çalışan, bu ülkeyi idare eden, bu ülkede yaşayan kısaca bu ülkeye sahip çıkan insanlar olacağız.

Büyüklerimizin bunu iyice anlamalarını istiyoruz. İlyce analarınlar ve bizlere çocukluğumuzu geri versinler. Bizler önce çocuk, sonra büyük olmak istiyoruz.

* Her gün okula, neredeyse kendi ağırlığımız kadar çantalarla gitmekten bıktık, usandık.

* Her gün okulda sınav olmaktan usandık. Sınav diye önmüze sürülen testlerden de usandık.

* Mutlaka kolejlere girmemiz gerekiyormuş diye, ailelerimizin bizlerden fazla heyecanlanarak bizleri sıkıştırmalarından bıktık.

Bir taraftan başarılı olmamızı bekleyen, diğer taraftan kırk kişilik sınıflarda ders yapmamızı sağlayan büyüklerimizin, hâlâ başarısızlığımızın nedenlerini bulamamalarından usandık.

* Dayak yemeden, iynin, güzelin ve başarının ancak dayakla olacağına inanan büyüklerimizin küçüklüğünden usandık.

* Öğretmenlerimizin resim, müzik, spor gibi güzel dersleri koleji imtihanlarında yer yok diye iptal etmelerinden ve büyüklerimizin bu dersleri önemsememelerinden de usandık.

* Test çözmekten vakit bulursak, oyun oynamak için evden çıktığımızda asfalt yollarda oynamak zorunda kalmaktan usandık.

* Her gün etrafımızda devler gibi ortaya çıkan beton binalardan ve bize 'yeşil ada' diye öğretilen ülkemizde, etrafımızda hiç görmediğimiz yeşil alanların oluşturulacağı günleri beklemekten usandık.

* Bizlere çevremizi temiz tutmamızı söyleyen büyüklerimizin pikniğe gittiğimizde etrafı pis bırakmalarından veya yollara tükürmelerinden de bıktık.

* İster evde ister okulda, büyüklerimizin kararına göre bazen büyük, bazen de küçük olmaktan usandık.

* Ve son olarak sevgi, saygı, hoşgörü diye durmadan tekrar eden büyüklerimizin sevgisizliğinden, saygısızlığından ve hoşgörüsüzlüğünden de usandık.

Büyüklerimiz bizleri affetsinler. Bizler çocuğuz ve sizler bizleri seviyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bunun için lütfen bizim sesimize kulak verin. Hepinizi seviyoruz."