

Yenidüzen
8-10-88

2

ERGİN İLKTAÇ BAŞTARAFI (4.de)

kiyor.

Yine bu entegrasyoncu politikanın bir diğer sonucu ta 74 sonrası nüfus nakilleriyle demokratik yaşamımızdaki değişiklik ve bu değişikliğin sonucunda hızlı bir biçimde Kıbrıslı kimliğimizin erozyona uğratılması, altının vurgulanmasını ve çizilmesi gereken bir nokta olarak önümüzde durmaktadır. Üçüncü Eroğlu hükümetinin programında şimdiki durum bir çözümdür, biçiminde formüle edilmiş ve statükonun korunması ve statükonun bozulmaması için federal çözüme (davos süreci ile başlatılan federal çözüm) gittiğimizin 88 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri UBK kurultayında da bu statükonun bozulmaması için yine kurultay kararları olarak şimdiki durumun çözüm olduğu görüşünü pekiştirecek kurultay kararları almışlardır. Ve statükoyu bize çözüm olarak takdim etmektedirler. Davos süreci ile gelişen Türk-Yunan yakınlaşması ve sorunlarının savaş yoluyla değil, görüşmelerle, masa başındaki

yapılacak çözümlerle giderilmesine dönük yakınlaşma, bizde de doğal olarak etkisini göstermiştir. 15 Eylül'den sonra Ledra Palas'ta iki toplum lideri buluşmak üzere anlaşılmıştır. Fakat böylesi bir ortamda, toplumda, federasyonadönük federal çözümün karşıtı görüşler öne çıkarılmakta MDD ve benzeri ırkçı ve faşist söven yapıdaki örgütler federasyonun Kıbrıs Türk toplumuna mezar olabileceğini söyleyebilecek kadar belirli odakların güdümünde pervasızca çıkışlar yapılabilmektedir. İşte federal cumhuriyete yönelirken, bütün bu unsurların ve öğelerin altının çizilmesi uygulanması ve buna dönük karşı politikaların mutlak surette üretilmesi ve iki toplum arasındaki temaslarda sadece görüşmeciler veya görüşmeci heyetler düzeyinde değil, her türlü örgütsel temasın sağlanmasından gocunulmaması, korkulmaması çekince duyulmaması gerekmektedir. Siyasal partiler düzeyinde olsun sendikalar, genç

lik örgütleri, kültür sanat örgütleri, kadın örgütleri, gazeteciler, ticaret odaları ve benzeri diğer toplumsal kesimlerimizdeki örgütlerin önünde bu politikanın önümüzde ciddi ve büyük görevler yüklediğinin bilincimizde olması gerektiğini vurgulamak isterim.

Federal çözüm bu aşamada bütün bir Kıbrıs'ın yaşayabileceği barışçı politikalara ihtiyacı vardır inancındayız. Her iki toplumda da sanat-kültür adamları ile örgütlerinin işlevi federal çözüme giderken bu amaç doğrultusunda olmalıdır. Ayrıca yeni kuşaklara ortak yurt sevgisini Türkler ve Rumlar olarak aşılama, Kıbrıs yurtseverliğinin kök salıp gelişip güçlenmesini sağlamak ana ilkesi olmalıdır. Toplumların duyu ve düşünce olarak birbirlerini daha yakından iyi biçimde tanımalarına olanak yaratacak bir yakınlaşma çabaları mutlak surette alınmalı ve toplumların gerekliliğini vurguluyoruz."