

# ANTOLOJİ

## Süleyman Uluçamgil

Fikret Demirağ - Bekir Azgın

(Doğ: Fota/Dağyolu, 1944/Ölüm: 1964)

Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken, Kıbrıs'ta toplumlararası çatışmaların tırmanışa geçmesi üzerine, birçok Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisiyle birlikte Erenköy'e (Kıbrıs'ın kuzeyinde bir kıyı köyü) çıktı. 21 Temmuz 1964'te, yolda bulduğu bir paketi açmaya çalışırken, içindeki tuzak bombanın patlaması sonucu, birkaç arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra, şiirlerinin bir bölümü, arkadaşı Orbay Deliceirmak tarafından Bir Şehitten Seslenişler (1964) ve Dillirga Akşamları (1965) adlı kitaplarda toplandı. Ayrıca, ikisinin birer küme şiirini bir araya getiren Asi (1966) adlı kitap da Deliceirmak tarafından bastırıldı. Tüm şiirleri, bazı yazıları ve mektupları gene Deliceirmak tarafından "Süleyman Uluçamgil" adıyla yayımlandı. Uluçamgil, sıradan insanların duyuş ve düşünceleri yanında, Türkiye'ye sevgi ve bağlılık temalarını da şiirleştirmişti. Sait Faik'in öykülerine benzer bir söylem ve tipler, yergi ve alay yüklü şiirlerinde hemen göze çarpan özelliklerdi.

### DELİ ŞEHİR

Mahkemenin kapısında bir kız bir erkek  
Bakışları uzakta  
Biraz sonra parmaklarından iki yüzük çıkıverecek  
Kaldırımında boyacı  
Boyacı diyor  
Boyasa uzakları toz pembe etse

İşte size dört insan Lefkoşa'dan  
Mahkemenin balkonunda bir kız bir erkek  
Kaldırımında boyacı  
Vakit sıcak bir yaz sabahıdır.  
Ve ben on ikinci sigaramı yakıyorum

Lefkoşa'nın evleri taşmış, surlardan  
Aşmış surları  
Ve insanları deli divane  
Etrafında fır döneriz dikili taşın.  
Nerden düşmüş bu deli şehre  
Bu deli başım  
Ağzı var dili yok kızlarının  
Gözleri var mendilleri yok

Yenicami derler bir eski cami  
Varlığı ilk görünüşler kadar yeni  
Lefkoşa'nın içinde  
Minaresi başka mahallede  
Kendisi başka  
Bu ne iştir ki Tanrım sana yalvarmaya gitsem  
Brenimle şaşırtmaca mı oynıyacaksın?  
Bu şehrin sokakları insan kokmuş  
Kaldırimsızlıktan  
Burnumda ekmek kokusu  
Sigara dumanı ciğerlerimde  
Kebap kokusunu taşı bulgurla ağzımda eziyorum.

Ben dağcıl yürüyüşlerle geldim buralara  
Ayaklarım yanılmaz  
Yalan dinlemeye de alışkınım  
Uydur umut torbam uydur.

Lefkoşa derler var bir deli şehir  
Meyhanelerinde gazelleri  
Aşk üstüne, delilik üstüne  
Vurdumduymazlık üstünedir.  
Kafalarda delilik borusu çalınmaya görsün  
Lefkoşa'da  
Her köşede  
Meyhane, meyhane, meyhane...

### KIBRIS-TÜRKİYE

İnanıyorum bir tek vatana  
Yüreklere değgin dibelikten  
Ne çıkar aramızda Akdeniz varsa  
Ne fark var aramızda  
Hep aynı sınırlarda sivanmışız  
Kimimiz "ölürken" diyoruz  
Kimimiz "ölürkana".