

Vatan 10.12.1992

HAS-DER'DEN AÇIK MEKTUP

(Baştarafı 7 Sayfada)

niz? Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu öz kültürünü araştırmanın, derlemenin ve öğrenmenin önemini kavramadan yıllarca bu kuruluşlarda halk oyunları oynayarak, ayrılıp gidiyorlar.

Bu gençlere halkbilimi hakkında yeterli bilgi verilebiliyor mu? Halk oyunları artık bilimsel metodlarla araştırılıyor, derleniyor, öğretiliyor ve sergileniyor. Bu alanda gerçekten yeterince üretken miyiz? KKTC'de acaba kaç tane halk oyunları uzmanı yetiştirebildik? Kaç tane koreografımız var? Konuya vakıf, kaç tane müzik uzmanımız var?

Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyu! Güzelim oyunlarımız her geçen gün daha da arabeskleşerek, tanınmaz bir hale geliyor. Üretim diye, estetik kaygı ve bilinçten uzak, sahneleme tekniklerinden habersiz alaylıların -isteyerek veya istemeyerek- uygulamalarıyla son derece zararlı bir değişim yaşanıyor. Gelin bunları tartışalım. KKTC gençliği üretiyor mu, tüketiyor mu? Siz bunlara soyut kavramlar mı diyorsunuz? Yoksa kötümserlik mi? Yoksa dar bir bakış açısı mı?

Elbette tüm bunlar, kişinin üretimden ne anladığına bağlı. Bir toplum, her alanda üretilmediği ölçüde gelişir, saygı görür ve tanınır. Ülkemizdeki ekonomik verileri tartışmak bu yazının sınırlarını aşar. Bu konuda sadece DPO'nun arşivlerini araştırmak bile yeterli olacaktır. TC Devlet Bakanı Sayın Kilercioğlu üreten bir KKTC yaratmaya çalıştıklarından söz ediyor. Acaba ne demek istiyor? Kafalarımızı deve kuşları gibi kuma gömerek bugünlere geldik. KKTC'de gerçek anlamda üreten bir halk yaratabildik mi? Türkiye ve üçüncü ülkelerden yaptığımız ithalatın boyutları konusunda yapılacak küçük bir araştırma, her şeyi gün ışığına çıkarmaya yeter de artar bile. Gençliği bu genel durumdan ayrı düşünmek, sorunlara teşhis koyarken bizleri büyük bir yanlışlığa itecektir.

Bunlar bir yana, Sn. Özçakır'ın yazısını sonuçta getirip bağladığı nokta epeyce düşündürücüdür. Diyor ki, "Özerk bir dernek olarak HAS-DER'in Halkbilimi dergisinde yayınladığı ve toplumumuz geneli ile bağdaştırmaya çalıştığı yaklaşımı bazı siyasi partilerimizin son zamanlarda basın ve yayın organlarına yansıyan eleştirisi ağırlıklı beyanatlar ile paralellik arzemesi değişik yorumlara sebebiyet verebilecek niteliktedir. Bunu dile getirmek için amacımız bir kardeş kuruluşumuzun açıklama gereksinimi duyduğu hususları kaleme alı-

ken biraz daha titiz davranmasıdır."

Yazımızın başında da söylediğimiz gibi, modası geçmiş ve demode olmuş bu tür suçlamalarla artık bir yerlere varılamayacağını, toplum olarak yeterince kavradığımızı sanıyorduk. Demek ki, mehter takımı gibi ilerlemeye(!) devam etmekteyiz. HAS-DER'in özerk bir dernek olması, ülkenin sorunlarını gündeme getirmesini veya eleştiri yapmasını engellemez. En azından, bizim düşüncemiz böyle. Yaptığımız eleştirileri şu veya bu kişinin, partilerin veya diğer kuruluşların da yapmakta olması neyi değiştirir? Sn. Özçakır ne demeye getiriyor acaba? Böyle ima yolu suçlamalar getirmek yerine "şu partinin güdümündesiniz" diyerek, kardeş kuruluşlara yaraşır bir uyarı yapması daha samimi olmaz mıydı? Böylece bizler de hangi partiyle haşır neşir olduğumuzu öğrenmiş olurduk.

Her ne hikmetse, bizim bu küçük küçük toplumumuzda, iktidardaki partinin bazı düşüncelerini paylaşmak (AKSD'nin yaptığı gibi), özerkliği bozuyor, titiz davranmayı gerektirmiyor da, muhalefetteki partilerin bazı düşüncelerini paylaşmak, özerkliği şiddetle bozuyor ve titiz davranmayı gerektiriyor. Bu sakat düşüncelerle hiçbir yerlere varamayacağımızı, bugün ülkenin gelmiş olduğu noktaya rağmen kavrayamamışız. Demokrasiyi, çok sesliliği dünya alem öğrendi, benimsedi, biz hala öğrenemedik...

Son olarak açıkça vurgulamak istiyoruz ki, HAS-DER bugüne kadar hiçbir partinin yan kuruluşu olmadı ve olmayacaktır. Ancak, uğraş alanı içerisine giren konularla ilgili, halkımızın yararına politikalar üreten her partiyle işbirliğine her zaman hazır olmuştur ve olacaktır da. Tıpkı tüm dünyada olduğu gibi, KKTC'de de partiler-hangi parti olursa olsun-kendi insanımızın, halkımızın bağrından çıkmaktadır. Üyelerimiz arasında her partiden insanlar vardır ve olmaya da devam edecektir. HAS-DER'de hiç kimse düşüncelerinden dolayı korkmaz ve korkutulmaz. En azından, özellikle gençlere bu öğretilmeye çalışılır. Neden mi? Çünkü 2000'li yıllara yaraşır çağdaş insanların oluşturacağı bir halk, ancak bu niteliğe sahip olursa var olabilir de ondan!

KANI KANOL
HAS-DER SEKRETERİ