

arasında geniş bir yelpazeye açılan bir inanç düzenine sahip oldukları tartışma kaldırmaz bir gerçektir. Osmanlı'nın şehir merkezlerine iskan ettiği zanaatkarların, üst düzey askeri makamların, yöneticilerin ve ulemaların ise Sunni mezhebine ait olduğu tartışmasızdır. Diğer taraftan bu araştırmanın ülkemizde bir Sunni – Şii çatışması çıkarmaya yönelik olduğuna dair köşeyazarının iddiasını değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Okunduğu ve Halksanatları dergisinde basıldığı 1994 yılından bu yana 8 yıl geçmesine ve ülkemizde bir Sunni – Şii çatışması yaşamadığımıza göre halkımız köşeyazarının tanıdığından daha sağduyuludur.

Köşeyazarının çirkin saldırılarına hedef olan bu çalışmaların yazılış amacı dönemin Rum lideri Yorgo Vasiliu'nun "Kıbrıs Türkleri adanın 400 yıllık misafirleridir, beğenmiyorlarsa çekip giderler" sözlerine karşı bir dizi bilimsel çalışma ortaya koymaktı. Bu çalışmanın ulaştığı noktayı da bildirin sonunda şu şekilde vurgulamaktayım "Kıbrıs Türkleri, Rum lideri Vasiliu'nun iddia ettiği gibi bu adanın 400 yıllık misafirleri değil, büyük çoğunluğu Kıbrıs'ın tarihi nüfus kaynağını oluşturan Anadolu'dan gelip bu adanın 9000 yıllık kültür mirasıyla yoğrulmuş bir toplumdur. Bu toplum oluşurken ona katılan unsurlarla gelişmiş, zenginleşmiş ve Kıbrıs tarihinin derinliklerine kök salmıştır. Kıbrıs Türk toplumu ve özellikle de gençliği bu gerçekleri kavrayabildiği oranda bu topraklara yapışacak ve ona bu adada yaşam hakkı tanımak istemeyen Rum liderliğinin askeri, ekonomik ve kültürel baskılarına karşı durabilecektir." (sayfa 120)